

HEMEL EN HEL

Ooit leefde er een rabbi, die zijn hele leven gestudeerd had op de dingen van God. Hij wist heel veel, maar één vraag bleef hem dwars zitten. Wat was nou de hemel en hoe zag de hel eruit? Op een nacht werd zijn vraag beantwoord.

Een engel nam hem in zijn droom mee naar een grote zaal. De rabbi zag tafels vol met heerlijk eten. De zaal was feestelijk versierd en alles was even

prachtig en mooi. Het eten zag er bijzonder smakelijk uit. Aan tafel zaten allemaal mensen, maar ze konden hun armen niet buigen. Daardoor konden ze het eten niet naar hun mond krijgen. Ze konden ook niets drinken uit de bekers die overal klaarstonden. Iedereen schold en was boos, omdat ze alles konden pakken, maar niets naar binnen konden krijgen.

Dit is nu de hel, zei de engel. De rabbi knikte. Hij begreep het. Dit was de hel.

Toen gingen ze naar de hemel. Weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol met heerlijk eten. Ook daar was alles even prachtig en mooi en het zag er schitterend uit. Net als in de hel konden ook hier de mensen aan tafel hun armen niet buigen. De rabbi begreep er niets



van. Wat is nu het grote verschil? Toen zag de rabbi dat de mensen met hun armen, die niet konden buigen, hun overburen het brood in de mond stopten en dat ze elkaar te drinken gaven. Dat konden ze wel! Daarom was deze zaal vol met gelach en was iedereen vrolijk. Toen werd de rabbi wakker. Eindelijk begreep hij dat het verschil tussen hemel en hel niet in de plek zit, maar in de mensen en wat ze doen.

Naar een chassidisch verhaal

Van de redactie

Er is weer heel veel gebeurd in deze maanden. Mensen gingen op vakantie, de kinderen hadden lekker vrij van school, er waren veel minder vergaderingen en andere activiteiten stonden ook op een laag pitje. Dat is nu voorbij. We gaan er weer tegenaan!

In BMVier doen ze dat met een grote schoonmaak. Niet in het voorjaar, maar juist na deze rustige periode.

In beide kerken hebben we een startzondag gehouden, ieder op hun eigen manier.

Natuurlijk ook met eten met elkaar, dat is altijd gezellig en dan kun je wat langer met elkaar praten.

Er zijn nieuwe ambtsdragers gekomen, dus in deze Mare staat de nieuwe samenstelling van het moderamen en de kerkenraad.

Natuurlijk ook de vaste stukjes uit de Urdu-gemeente, de puzzel van Bert en de column van Wilma uit het Oude Noorden. Een vervolg van het verhaal over het schooltje in Pakistan.

Een verslag over de opluchting dat Lili en Howick toch in Nederland mogen blijven en een oproep om mee te doen om de aanschaf van een 'Tovertafel' in De Hofjes van Humanitas mogelijk te maken.

Namens de redactie weer veel leesplezier gewenst!

Marian Luijkenaar Francken (eindredactie)



SAMENSTELLING MODERAMEN EN KERKENRAAD VANAF 1 OKTOBER 2018

Moderamen: Christiaan van Krimpen - voorzitter, Marian Luijkenaar Francken - 1e scriba, Nico Bos -voorzitter College van Kerkrentmeesters, Gerard Jansen - voorzitter diaconie, Katinka Broos - wijkpredikant.

Kerkenraad: alle leden van het moderamen, Frank van de Giessen - ouderling, Maarten Spaans - ouderling

en 2e scriba, Fabian Vormeer - secretaris College van Kerkrentmeesters en ouderling, Marlies van Doorn - diaken, Sija Schorel - diaken, Karen Siebel - diaken. Wilt u iets weten over de gang van zaken in de kerk, dan kunt u één van deze mensen benaderen.

Marian Luijkenaar Francken (scriba)

DE BANNELING

*Een stem zegt dat ik plaats mag nemen,
dat ik mijn gordel om moet doen.
Het vliegtuig zal nu snel vertrekken.
Daarbuiten schreeuwen woeste gekken.
Eén van de mensen gooit zijn schoen.*

*Ik zie, als wij de grond verlaten
hoe in de verte de soldaten
't kantoor belagen van mijn krant.
En daar op pleinen en in straten
wordt ritueel mijn werk verbrand.*

*Een stem zegt dat ik plaats mag nemen
en vraagt waarom ik ben gevluht.
Maar na een ambtenaar of negen
kan ik er niet zo goed meer tegen.
Ik haal mijn schouders op en zucht:*

*'Wie schrijft die blijft' zo staat geschreven,
maar toen ik schreef werd ik verdreven.
Mijn woorden werden niet geduld,
dus ik moest vluchten voor mijn leven.
Ik hoor hem denken: Eigen schuld!*

*Een stem zegt dat ik plaats mag nemen.
Zijn toon verraadt al: het zit fout.
Ik had geen reden om te vluchten,
want ik heb thuis niet veel te duchten,
zolang ik maar mijn mond dichthoudt.*

*Maar ik vertik het om te zwijgen,
hoe ze ook jennen en bedreigen.
En mij behand'len als melaats.
Dus moet ik altijd verder tijgen
en neem steeds ergens anders plaats.*

Door troubadour Martijn Breeman (uit: Kerk in Den Haag)

UIT DE URDU-GEMEENTE

Op 12 augustus heeft dominee Eric een baby van vier weken oud gedoopt in de kerk van Amsterdam. Daarna heeft de gemeente gezamenlijk gegeten. Dit was door de familie verzorgd.

Op dezelfde dag was er om 17.00 uur in de Bergsingelkerk een dankbetuiging voor een kleuter. Deze kleuter was bijna verdrongen. Hij was in het water gevallen en is door iemand gered. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en gelukkig gaat het goed met hem. De familie had voor eten gezorgd.

Op 14 augustus was het groot feest in Pakistan: Onafhankelijkheidsdag tussen Pakistan en India. Zoals ieder jaar was het koor van de Urdu-gemeente

uitgenodigd door de Pakistaanse ambassade om het volkslied te zingen.

Op 18 augustus was het Pray for Pakistan in de Bergsingelkerk. Dit gebeurt ieder jaar. Er komen mensen uit andere Pakistaanse organisaties naar onze kerk om gezamenlijk te bidden. De ambassadeur van Pakistan was ook aanwezig. Daarna werd er gezamenlijk gegeten.

Op zondag 19 augustus is er bezoek geweest van een schooldirecteur uit Pakistan. Deze meneer was op bezoek bij de PKN in Utrecht en daarom heeft hij de Urdu-gemeente bezocht.

Op 15 en 16 september hadden wij een tweedaagse conferentie in de Bergsingelkerk.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

TAAKGROEP INTERN

UIT DE GEMEENTE

In memoriam

Op 12 augustus overleed dhr. R. (Reems) Jansen in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde de laatste tijd niet meer bij zijn vrouw in de Schoenerplaats 146, maar in Rijckehove in Capelle aan den IJssel.

Op vrijdag 17 augustus vond de begrafenis plaats waar ds. Dora Hoekstra van de Hoeksteen in Capelle aan den IJssel voorging in de dienst. Zoals tegenwoordig gebruikelijk, was meneer Jansen automatisch overgeschreven uit onze kerk omdat hij naar een verpleeghuis ging. De familie Jansen is lang lid van onze kerk geweest. Wij willen hem gedenken in onze gebeden en wensen mevrouw Jansen veel kracht en Gods zegen.

Katinka Broos

Mediteren in de Bergsingelkerk

Naast de zondagochtendiensten zijn er tal van andere vormen van geloofsbeleving.

Meditatie is zo'n vorm. Binnen de christelijke traditie kent het een rijke traditie, maar is het bovenal zeer actueel. Onze levens zijn vaak druk; er zijn altijd prikkels aanwezig die onze aandacht trekken.

Bij meditatie richten we die aandacht eerst naar 'binnen', om te verstillen. Hierbij zijn aandacht, concentratie en opmerkzaamheid van belang. Zo kunnen we ons vervolgens richten op de woorden uit de bijbel, die we niet alleen met ons verstand lezen, maar ook ervaren wat deze woorden met ons doen. Tijdens het mediteren kunnen rust en ontspanning ontstaan, maar ook confrontaties met wat er zich in ons hoofd afspeelt. Dit kan leiden tot inzicht in reactiepatronen en verdieping van het geloofsleven.

De Lectio divina biedt een kapstok om de woorden uit de bijbel met rust en aandacht te lezen en deze op ons in te laten werken. Een open houding, zonder bepaalde

verwachtingen, draagt hieraan bij. Mediteren lijkt solistisch, maar een groep kan houvast en inspiratie geven, juist door in stilte samen te zijn.

Vanaf dit najaar wordt er in de Bergsingelkerk maandelijks een meditatie-avond georganiseerd begeleid door Rik Zwalua en André Waalboer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lectio divina. De eerste drie avonden staan gepland voor dinsdag 9 oktober, 6 november en 4 december. De stilte begint om 20.00 en duurt ongeveer drie kwartier. Aanmelden is niet nodig, wel is het handig om ongeveer tien minuten van te voren aanwezig te zijn voor de overgang naar stilte. Na afloop is er gelegenheid voor uitwisseling tijdens het drinken van een kop thee. Als blijk van dank mag er een bedrag naar eigen keuze worden gedoneerd aan de Bergsingelkerk.

Voor vragen kun je contact opnemen met: Rik Zwalua via gkrjong@gmail.com

Meditatieve groet, Rik Zwalua

PASTORAAT OUDE WIKEN

Vele handen maken licht werk!

In september gaan vele activiteiten weer volop starten, Rosa, Wijkpastoraat en de Kerk. Op donderdag 30 augustus was er in BM Vier de jaarlijkse schoonmaak van Rosa. Vele vrouwen waren aan het zemen, schrobben en kasten schoonmaken. Enkele mannen deden o.a. reparaties.

Tussen de middag was er een lekkere lunch rondom de grote tafel. Het eindresultaat mag er zijn: opgeruimde kasten, glimmende ramen, straat en geveltuintje weer netjes. Het was gezellig om zo met elkaar aan

het werk te zijn. Bedankt!

's Avonds werd er al vergaderd met de burens, voor het Opzoomerfeest van de Tidemanstraat, Burg. Meineszstraat en Van Oosterzeestraat op zaterdag 29 september a.s. van 11.00 - 14.00 uur. Het programma kunt u lezen op de posters en flyers.



Jenta Mannak, lid van de werkgroep Kerk en Buurt

BERGSINGELKWARTIER

De Bergsingelkerk (Bergsingel/hoek Bergselaan) is elke zaterdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur open voor inloop, kopje koffie of thee, ontmoeting, expositie bekijken of om een kijkje te nemen in ons winkeltje

waarin o.a. wereldwinkelartikelen worden verkocht. Elke maandagavond wordt er om 18.00 uur in de voorzaal een maaltijd geserveerd. U bent van harte welkom om mee te eten. Wel graag opgeven tot en met de donderdag ervoor bij Wil de Graaff-Velthoven, telefoon: 010-467 36 70. Kosten van de maaltijd: € 6.00.

BRIEVENBUS

Leeg hangt hij aan de muur te pronken.

De bus als verzamelbox van nieuws. Glimmend gepoetst als een sieraad uit het verleden. Rood van schaamte nu hij al jaren niets meer te vertellen heeft. De postbode hoeft de weg naar het adres niet meer af



te leggen. Zijn benen zijn vervangen door het vezelnet. De gang van de drager van het woord is ingewisseld voor de snelheid van het licht.

Voorbij, de brief vol hanenpoten van de beginnend schrijver en de onleesbare krabbels van de gearriveerde auteur. Vervlogen de

tijd van de op papier krassende kroontjespen. Geen brieven meer vol vlekken, waar een traan de inkt heeft doen uitlopen. Tevergeefs wacht de bus op de naar parfum geurende brief met onhandige woorden van liefde. Het met de hand geschreven 'Ik houd van je' ontroert zoveel meer dan de van internet gekopieerde E-card.

Soms was er tijd voor een paar woorden bij een kopje koffie. Om te schuilen voor regen of kou. Of als er zich een kaart met zwarte rand onder de post bevond. Even een woord of een groet helpt het nieuws te ontvangen. Brieven en de dragers zijn verdwenen. Wat rest is een lege bus. Herinnering aan het geschreven woord.

Uit Red@ctieservice

TOVERTAFEL

Beste lezer(es) van Mare,

Kent u woon-zorgcomplex Humanitas Bergweg, aan het Bergwegplantsoen in Rotterdam Noord?

Een bijzonder gebouw dat op 21 mei 1996 geopend werd door Koningin Beatrix.

In dit gebouw bevinden zich levensbestendige woningen voor ouderen.

Daarnaast wonen er boven in dit gebouw 29 ouderen die aan dementie lijden, verdeeld over vier woongroepen. Deze verpleeghuisafdeling met dementiezorg van Humanitas Bergweg heet 'De Hofjes'.

Mijn vader, Albert Bakker, gepensioneerd gereformeerd predikant, zijn laatste periode 'in functie' werkzaam bij het Wijkpastoraat Oude Noorden, lid van de Bergsingelkerk en voorheen vaste bezoeker van de kerkdiensten en de maandagavond-maaltijdbijeenkomsten, lijdt sinds enige jaren aan de ziekte van Alzheimer. Sinds een half jaar woont hij in één van de woongroepen van 'De Hofjes', omdat zelfstandig wonen niet langer verantwoord was.

Ik kom er natuurlijk regelmatig en alhoewel ik wel eerder in aanraking geweest ben met dementie werd ik getroffen door de realiteit van het leven met dementie in deze fase. Pijnlijk en schokkend om te zien hoe er steeds meer een deken komt te liggen over wie de mensen waren/zijn. Hoe bewoners toenemend grote delen van de dag zwijgend aan tafel zitten, ieder in zichzelf gekeerd, niet meer bij machte om uit eigen beweging te communiceren of iets te ondernemen.

Natuurlijk is hun houding en gedrag een gevolg van hun ziekte. Maar om te zeggen: jammer, dit was het dan, gaat mij te ver. Ik kreeg sterk de behoefte uit te zoeken of er in deze tijd niet iets te bedenken was, of al bestond/ontwikkeld was, om deze groep medemensen iets te bieden wat hun toenemende passiviteit en apathie even zou kunnen doorbreken.

Ik was blij verrast toen ik op het internet op de 'Tovertafel' stuitte. Dit was wat ik zocht, dit werkt!

De Tovertafel van het bedrijf Active Cues is speciaal bedacht en gemaakt voor mensen in een latere fase van dementie en blijkt in staat hen te prikkelen, op te laten leven, in beweging te laten komen en samen met anderen plezier te ervaren.

Wat is een Tovertafel?

Er wordt een Tovertafelkastje aan het plafond opgehangen boven een bestaande (eetkamer) tafel.

Door middel van lichtprojecties op het tafelblad, met veel kleur en geluid, kunnen met een aantal mensen samen verschillende spellen gespeeld worden.

Met je hand kun je de prachtige beelden in beweging zetten, bijvoorbeeld door een bal een zetje te geven naar iemand anders toe of herfstbladeren alle kanten op te laten dwarrelen. De spellen kunnen onder begeleiding maar ook door bewoners zelfstandig worden gespeeld.



Geweldig om de verhalen te lezen, horen en zien over de reacties van mensen met dementie op de Tovertafel. Om een goed beeld te krijgen van hoe het er in werkelijkheid uitziet en wat het doet en teweegbrengt zou ik u, als het mogelijk is, willen vragen op www.tovertafel.nl te kijken of op YouTube te zoeken op 'Tovertafel' en u zult zien en begrijpen dat de dementerende deelnemers hierdoor letterlijk en figuurlijk lichtpuntjes (of meer) ervaren, binnen een wereld die hen steeds vreemder wordt.

Mijn hart maakte hierdoor een sprongetje:

Een beetje actie, verwondering, herkenning, plezier, blijdschap, samen met anderen bezig zijn, wat zou dat mooi en vooral waardevol zijn om de bewoners van De Hofjes te kunnen bieden!

En ook de mensen om hen heen zou het goed doen en aanknopingspunten voor contact geven: je kunt door de Tovertafel met elkaar een bijzondere ervaring delen en meemaken.

Er is voor de aanschaf van een Tovertafel veel geld nodig, ruim € 7000.

Omdat ik heel graag wil proberen dit bedrag bij elkaar te brengen, om te kunnen bijdragen aan het welzijn van de bewoners van De Hofjes, mensen zoals u en ik die getroffen zijn door deze ingrijpende hersenaandoening, ben ik in samenwerking met de manager en de welzijnswerkster van De Hofjes van Humanitas Bergweg een **inzamelingsactie** voor een Tovertafel begonnen. We hebben vier maanden de tijd om geld in te zamelen via de website van Active Cues, het bedrijf dat de Tovertafel verkoopt.

Wat zou het heerlijk zijn als we rond het eind van dit jaar de bewoners van De Hofjes de Tovertafel cadeau zouden kunnen doen en hen kunnen laten genieten van de bijzondere ervaringen die deze hen biedt.

Mijn vraag aan u is: Helpt u ons mee, door middel van een gift?

Wanneer u op het internet naar www.tovertafel.nl gaat, rechts in het grijze vlak met 'Crowdfunding' op 'ga naar de pagina' klikt en vervolgens zoekt naar 'De Hofjes Humanitas Bergweg Rotterdam', komt u op onze 'crowdfunding-pagina' terecht. Via de knop 'Doneer nu' kunt u online een geldbedrag via uw bankrekening naar de rekening voor de Hofjes overschrijven.

Bij voorbaat heel hartelijk dank hiervoor!

Met hartelijke groet, Jantien Bakker

Weefgewichtstraat 68

6515 JM Nijmegen

Emailadres: zjbakker@tele2.nl

telefoon: 024-3787368

mobiel: 06-23516333

P.S.:

- *Wilt u een gift doen, maar kunt u of wilt u dit niet via online-bankieren doen, neemt u dan alstublieft contact met mij op, dan zorg ik voor een oplossing.*
- *Helaas kan ik niet zien wie er geld stort, wanneer en welk bedrag, omdat al het geld op een speciale rekening van Active Cues binnenkomt. Als de actieperiode om is, begin december, krijg ik hierover gegevens binnen. Vandaar dat ik, tot mijn spijt niet meteen op een gift kan reageren.*



OPROEP FOTO'S 'ROTTERDAM VERGEET JE NIET'

Studio De Bakkerij op de Bergweg organiseert een kerstvoorstelling met als thema 'Rotterdam vergeet je niet'. Een bijzondere beleving met muziek door Shirma Rouse, winterverhalen van Rotterdamse schrijvers en een driegangen brunch of -diner.

Studio De Bakkerij wil de buurt bij de voorstelling betrekken. Daarom wordt tegelijkertijd een fototentoonstelling gerealiseerd van bijzondere Noorderlingen.

Hierbij een oproep om namen en foto's te sturen van Noorderlingen van betekenis op sociaal, economisch of artistiek gebied. Noorderlingen die je 'gers' vindt. Jong, oud, nog in leven of helaas niet meer. Je mag iedereen voordragen.

De foto's kunnen gestuurd worden naar erika@studiodebakkerij.nl of noorderzon010.nl. Het kan ook afgeleverd worden bij Studio De Bakkerij, Bergweg 283. Vergeet je eigen NAW gegevens niet!

Insturen vóór 28 september 2018.

Groet, Erika Blikman, Wijkverbinder

COLUMN

Helden van het Oude Noorden

Wanneer ben je een held? Als je zelf iets doet wat je niet gedacht had dat je het zou doen/kunnen/durven en dat je daarmee anderen heel blij gemaakt hebt. Echte helden willen het meestal zelf niet weten: 'Dat is toch gewoon dat ik dat gedaan heb?' hoor je vaak een held zeggen.

Deze week waren er dertig studenten en veertig kinderen op het Johan Idaplein. De studenten kersvers aangekomen in Rotterdam omdat ze er gaan studeren, de kinderen wonen er meestal al zo lang als ze oud zijn, op de uitzonderingen na van de kinderen die met hun ouders mee gevlucht zijn uit bijvoorbeeld

Syrië.

De studenten gaan studeren, maar het eerste wat ze gedaan hebben in Rotterdam, was meehelpen om een feest voor kinderen compleet te maken. Ze hadden zich als helden verkleed: een verpleegster, keizer Augustus, Batman, een tijger. Zij doen niet de gebruikelijke studentenfeesten, maar ze gaan verkennen wat er leeft in de stad waar ze studeren. Wie wonen daar? Wat doen die kinderen? Helden zijn het, stuk voor stuk, alle dertig! Nee, dat willen ze niet horen..., maar ze hebben allemaal een medaille gekregen, met een groen/wit lintje: ech Rottûrdam!

En dán die kinderen. Sommigen zijn ook op kamp geweest, anderen zijn zes weken thuis gebleven. Wat hebben ze genoten die middag! Ze hebben EHBO

gehad, want als je dat kan, ben je een echte held! Ze hebben 'dingen moeten onthouden', want als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt, moet je goed kunnen vertellen wat je gezien hebt! Ze hebben gevoetbald door hele kleine brilletjes, een soort paralympics. Echte helden dus!!! Eh, dát willen kinderen best horen hoor! Ze hebben allemaal een medaille gekregen (en ik hoorde van moeders dat ze daar heel erg trots op waren!).

Daarna een broodje halal knak en de PeP clubs zijn weer begonnen!

Wilma van Hengel

Ps. Wie heeft er zin om mee te helpen bij de clubs? Laat het weten en wij zoeken een passende club voor je uit.

Tel. Wilma: 06-14 17 35 20

HOWICK EN LILI MOGEN BLIJVEN

Toen ik zaterdagmiddag 8 september dit bericht hoorde, kon ik het niet geloven. Ik was in Park 1943 in Delfshaven en ontmoette er allerlei mensen op het festival genaamd 'Besouk'.

Ik stopte bij de theetent en werd aangesproken door iemand die ik kende. Ze zei: Ik heb je op 'tv gezien bij de demonstratie'. Ik vertelde haar dat ik nog steeds hoop had en dat het bericht van die zaterdagmorgen me niet had verbaasd: 'De kinderen waren weggevloden'.



Ik hoopte dat er nog een wonder zou gebeuren en dat de uitzetting niet door zou gaan, maar die kans leek ook zaterdagochtend nog zeer klein. Een paar minuten later kwam er iemand uit de wijk aanlopen met het bericht dat hij op zijn telefoon net had binnengekregen: 'Howick en Lili mogen blijven'. Hij las het hardop aan ons voor. Niet te geloven: had het demonstreren dan toch zin gehad?

Zondagochtend 9 september werd ik met een schok wakker. Ik droomde dat ik drie slaappleatsen aan het klaarmaken was voor asielzoekers. Ik kwam te laat in de kerk, maar was blij dat ik was gegaan.

Wat ging hieraan vooraf

Er was in de week voorafgaande aan de beslissing veel publiciteit geweest over deze zaak. Op donderdag 6 september werd er door Defence For Children een demonstratie georganiseerd bij de Hofvijver met zicht op het torentje van premier Rutte. Met mijn hele wezen voelde ik dat ik voor deze kinderen moest demonstreren. Ik denk dat iedereen wel eens zo iets heeft en het dan van belang is om je hart te volgen. Ik kan het niet beredeneren, maar achteraf klopt het vaak heel erg. Zo ook bij deze demonstratie.

Wat ik bij die demonstratie voelde was een groot gevoel van verbondenheid. Er waren veel mensen gekomen en wat mij trof was een jonge vrouw, die met tranen in haar ogen naast me stond. Zelf stond ik ook te worstelen

met mijn tranen en we keken elkaar aan en we konden niets anders doen dan elkaar even vasthouden en enkele minuten gearmd naast elkaar staan. Deze kortdurende verbondenheid in de gevoelens heeft me geraakt en gaf me de moed om niet op te geven en door te gaan. Niet nu, maar ook in de komende maanden niet.

Hoe nu verder

Donderdagavond laat hoorde ik Margrite Kalverboer, kinderombudsvrouw, op tv uiteenzetten dat kinderrechten niet mogen worden geschonden.

Ze formuleerde het zondag als volgt: 'Als de uitzetting was doorgedaan waren hele fundamentele rechten van kinderen geschonden'. Ze zegt zich te blijven inzetten voor een migratiebeleid waarin kinderrechten centraal staan. Ze noemt het onacceptabel dat in Nederland nog steeds kinderen na tien jaar kunnen worden uitgezet en ze pleit voor een beter terugkeerbeleid. Met korte procedures en goede voorbereiding op terugkeer.

Laten we er samen voor zorgen dat kinderen zoals Howick en Lili niet jarenlang in onzekerheid hoeven te leven. Het heeft mij opnieuw bewust gemaakt dat samen strijden voor bovenstaande zin heeft. Vooral als je met velen bent is dat mogelijk. Ons niet verbinden met het onrecht en de ogen er niet voor sluiten en onze stem laten horen, is wat we kunnen doen: 'Samen zijn we sterk'.

*Ineke Geerdink
9 september 2018*

PAKISTAN - vervolg

In mijn vorige stukje schreef ik dat ik een kind wilde adopteren van de christelijke school in Lahore.

Dat is geworden: Indrias Rahamad, die op 5 september vier jaar wordt. Hij krijgt, behalve christelijk onderwijs, een schoolboek, tas, schooluniform, en indien nodig kleding en voedsel.

Inmiddels zijn er van de vijftig leerlingen vijftien geadopteerd. We betalen elke maand € 15 per kind aan de Stichting Help to Hands, een transparante stichting die het geld controleert en soms het land bezoekt. Dat geld wordt verdeeld onder alle kinderen die iets nodig hebben.

Voor de christenen in Pakistan is het leven moeilijk. Binnenkort gaat er een gezin met kinderen de gevangenis in vanwege hun geloof, tenzij ze heel veel

geld betalen en moslim worden.

Een onderwijzeres van de school is gevallen, ligt in het ziekenhuis en wordt niet geopereerd, tenzij ze 5000 dollar betaalt. Uiteraard heeft ze dit niet, dus is ze ten dode opgeschreven.

Ds. John Javed houdt elke vrijdag een meeting in zijn huis. Wat een verschil met onze kerkdienst: de meesten zitten op de stenen vloer in een kale ruimte, ik denk de kelder. Wat zijn die mensen enthousiast en diep gelovig.

Laten wij christenen bidden voor onze broeders en zusters in Pakistan.

Marian van Hengel

DE KOGEL DOOR DE KERK

Dat is de titel van de film, die in slechts achtenveertig uur tot stand is gekomen en is gemaakt in de Bergsingelkerk. Dat was mijn wens, Jan Hendrik, een schrijver, producent en filmregisseur, die voor de zesde keer mee heeft gedaan aan het Forty-eight-hour filmproject. Een jaarlijks terugkerende filmwedstrijd, waar bijna vijftig teams aan meedoen die allemaal in hetzelfde weekend in 48 uur, tussen vrijdag 19.00 uur en zondag 19.00 uur een korte film moeten maken, met de verplichte elementen die ze pas op de vrijdagavond te horen krijgen. Een belangrijk gegeven is altijd de locatie waar je de film opneemt.

Omdat ik veel heb met thema's als religie en spiritualiteit, maar ook de schaduwkant van de menselijke conditie, was een kerk als locatie voor mij de ultieme plek om de film op te nemen.

Toen ik vijf maanden geleden begon met het zoeken naar een kerk, leek vrijwel geen enkele kerk bereid te zijn me die mogelijkheid te bieden. Ik ben ongeveer alle bekende grote kerken van Rotterdam afgegaan, inclusief de Laurenskerk.

Maar het was Bert van Namen die ik op een vrijdagmiddag trof op straat, toen ik net van mijn motorrijles terugkwam. Ik zag de Bergsingelkerk en wat mensen die buiten stonden om te bouwen aan een nieuw podium voorin de kerk. Ik sprak Bert aan en vertelde hem dat ik in hoge nood zat. Ik was een filmmaker en ik wilde iets maken met de Goddelijke inspiratie die ik in me had. Kennelijk voelde Bert dit naadloos aan en nodigde me uit om eens op een zondag rond het middaguur langs te komen. Dit deed ik al snel, waar ik in contact werd gebracht met Wil van Namen. Een empathische lieve vrouw, vol sterke verhalen. Ook zij zag meteen in dat ik de wens in mijn ogen had. Ze moesten me wel helpen. Het was de creatie aan het werk.

Uiteindelijk is dat ook het overkoepelende thema in de film geworden: 'De creatie aan het werk'. Want ook al is ze verre van perfect, ze is prachtig zoals ze is. Inclusief al haar leed en zelfs het diepste gevoelde verdriet. Want het is precies dat leed wat ons in de ultieme waarheid verbindt, want dat is slechts de liefde. En die is echt.

Hoe de film gaat vallen bij het publiek weten we vrijdag pas. Maar omdat er in de montage veel offers zijn gemaakt vanwege tijdgebrek is het dus niet helemaal de film geworden, die ik voor ogen had. Maar een director's cut gaat nog volgen en die zal de wereld versteld doen staan. ☺

Van de redactie:

Jan Hendrik schreef bovenstaande voor de uitslag. Op 1 september vond de prijsuitreiking plaats in LantarenVenster. Zijn korte film "De kogel door de kerk" won niet de hoofdprijs, maar de kerk kwam wel mooi in beeld. In het komende seizoen wordt de film zeker een keer vertoond aan belangstellenden.

Financiële verantwoording

OPBRENGSTEN COLLECTES JULI - AUGUSTUS 2018

		BSK	BMV
01-07	Diaconie	83.30	57.00
	Kerk	58.35	45.15
08-07	Diaconie	85.55	40.00
	Kerk	71.00	34.55
15-07	Diaconie	84.50	56.00
	Kerk	126.45	44.50
22-07	Diaconie	-	49.00
	Kerk	-	51.35
29-07	Diaconie	85.90	35.50
	Kerk	80.25	36.50
05-08	Diaconie	-	46.60
	Kerk	-	46.60
12-08	Zending	320.75	43.00
	Kerk	114.65	44.50
19-08	Diaconie	73.90	37.50
	Kerk	86.20	36.50
26-08	Diaconie	108.80	41.00
	Kerk	112.85	36.50
	Project	-	139.50
	Koffiepot BMVier	-	82.75

Verantwoording giften:

15-07: €50 van mw. C. via mw. W. voor de kerk

WIE HEEFT DAT OOK?

Ja misschien wel een rare tik.

Er kan geen auto voorbij gaan of ik maak van de letters op het nummerbord een woord. Eerst was het alleen dat je er een medeklinker in mocht zetten, maar ja, de nummerborden zijn zo aan het veranderen dat ik er nu maar woorden van maak.

Maar ook kijk ik altijd naar mensen en dan zie je gezinnen en dan ga ik maar weer kijken: wie lijkt op wie. Tegenover onze zaak in Hillegersberg woonde een gezin. Zij uit een ver land en hij uit Nederland. Hun twee dochters leken sprekend op moeder. Ja, en dan komt het: ze hadden vrienden, zij uit hetzelfde land als de buurvrouw en haar man een blonde Nederlander.

Ik kon het niet laten, ja ik had moeten wachten tot hij thuis kwam, maar nee. Ik zei: Zo grappig dat jullie dochters zo op jou lijken en de kinderen van jullie vrienden op hun blonde vader. Nou de rapen waren gaar. Zij voelde dat niet als een compliment en ik juist wel.

Laatst werden wij aangesproken. Wij zaten op een terras een hapje te eten met de regisseur en z'n vriendin die de film bij ons in de kerk had opgenomen. Er kwam een jongedame die zei: Ik zit al zolang te denken hoe uw relatie is en dat wil ik nu graag weten. Wij: Wat denk je? Zij: Hij is jullie zoon en zij jullie schoondochter. Heb ik eindelijk een zoon! Ja, met bruine ogen en zeker niet die mooie blauwe van Bert.

Lees verder op pagina 10.

De vragen en de antwoorden van de puzzel in Mare nummer 4:

1. Hoeveel molens staan er in Nederland (waarvan er vele nog in bedrijf zijn) en noem ook het aantal watermolens dat in ons land te vinden is.

Er staan 1048 windmolens en 108 watermolens

2. Waar staan de bijbelse uitdrukkingen: Een aanfluiting en Op twee gedachten hinken?

In 2 Kronieken 29 vers 8 (mispunt van spot) en in 1 Koningen 18 vers 21 (als Elia spreekt)

3. De oudtestamentische tabernakel bestond uit drie onderdelen. Welke?

De Voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen

4. Tijdens de Nederlandse Veteranendag, die altijd gehouden wordt op de laatste zaterdag van juni, is er een symbool van waardering uitgereikt. Welk?

Een witte roos

5. De tekst van de bijbel is voor rabbijnen zo heilig dat deze bij het voorlezen niet met de vinger mag worden aangeraakt. Daarom gebruikt men een sierlijk handje. Hoe wordt dit handje genoemd?



Een jad

6. Roald Dahl, schrijver van o.a. Sjakie en de chocoladefabriek, werkte volgens een sterke regelmaat. Aan zijn kinderen vertelde hij dat er dieren in zijn schrijvershuisje woonden. Zo lieten ze hem met rust tijdens zijn werk. Welke dieren bedoelde hij?

Spinnen

7. Henk Westbroek zong ooit: Vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom. In de bijbel staan een aantal voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Noem er drie die spreken van echte kameraadschap.

Prediker 4 vers 9 en 10 - Spreuken 18 vers 24 - Spreuken 17 vers 17

8. Erica Schruer was een drukbezet advocaat toen God haar riep in te treden in één van de strengste kloosters van Nederland. In dit vrouwenklooster wordt nog in het Latijn gezongen. Wat is de naam van dit klooster?

Het vrouwenklooster Sint Odiliënberg - Priorij Thabor in Limburg

9. Waarom heeft Jezus zo dikwijls gevraagd zijn wonderen en zending geheim te houden? Mooi antwoord van Bas de Zeeuw: Waarschijnlijk omdat Jezus niet op een voetstuk geplaatst wilde worden.

10. Zonder bomen kunnen wij mensen niet overleven. Ze zuiveren onze lucht. Noem de oudste boom ter wereld, zijn leeftijd en waar hij te vinden is.

Er werden diverse antwoorden gegeven: In Californië staat een boom van 5062 jaar oud en in Zweden is er een boom die 9500 jaar oud is.

P.S.: Bij vraag 9 kan waarschijnlijk niemand vertellen waarom sommige wonderen niet werden doorverteld, terwijl Jezus bij andere wonderen gebood het wel te vertellen (bedankt Bas)

En dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:

1. Iets kost je heel veel - een rib uit je lijf. Waar komt deze uitdrukking vandaan?
2. De Roraima, op de grens van Venezuela en Brazilië, is de hoogste tafelberg ter wereld. Wat is de afmeting?
3. Een agrarische vraag: Hoeveel drinkt een gemiddelde melkkoe per dag en hoeveel kilo krachtvoer krijgt zij toegediend?
4. Paaseiland is een Polynesisch eiland in de Stille Oceaan. Noem de hoofdstad en waardoor dit eiland vooral bekend is.
5. Een Aziatische leeuw heeft op 21 augustus jl. vier jongen ter wereld gebracht. Waar gebeurde dit en wat is de naam van deze fraaie leeuw?
6. Welk beeld schonk Koningin Wilhelmina (31 augustus 1880 – 28 november 1962) in 1951 aan Rotterdam en hoe werd zij in haar eerste maanden na de geboorte genoemd?
7. Of je nu gelovig bent of niet, een toeristisch kerkbezoek is altijd de moeite waard. De ene kerk is vaak nog indrukwekkender en groter dan de andere. Er bestaat een Top-tien van de grootste kerken ter wereld. Noem er minimaal vijf.
8. Twee keer per jaar halen schoonmakers duizenden briefjes uit de Klaagmuur in Jeruzalem. Op de briefjes staan gebeden en verzoeken van bezoekers. Wat wordt er met deze briefjes gedaan?
9. Een overhemd met een beetje polyester was in het oude testament verboden om te dragen. In welk bijbelboek komt dit aan de orde (oude vertaling)?
10. Hoe heet het kleinste paard ter wereld en wat is de afmeting van dit dier? Noem ook de plek op aarde waar ze te vinden is. En noem het allerkleinste insect ter wereld.

Veel succes en zijn er vragen: mail hnamen@upcmail.nl of bel 010-465 32 52

Bert van Namen

september – november 2018

30 september – kleur: groen

BMVier	ds D. Pranger
BSK	dhr A. van Endhoven

07 oktober – kleur: groen

BMVier	dhr J. Prij
BSK	mw C.E. Bakker

14 oktober – kleur: groen

BMVier	dhr A. van Endhoven
BSK	ds H. Hummel

21 oktober – kleur: groen

BMVier	ds H. IJzerman
BSK	ds K.W. Broos

28 oktober – kleur: groen

BMVier	dhr J. Prij
BSK	mw E. Verheul

04 november – kleur: groen

BMVier	ds K.W. Broos
BSK	dhr J. Prij

11 november – kleur: groen

BMVier	ds D.L.H. Lunenburg- Moret
BSK	dhr A. van Endhoven

18 november – kleur: groen

BMVier	ds H. IJzerman
BSK	ds M. den Dulk

25 november – kleur: wit

BMVier	ds K.W. Broos
BSK	dhr A. van Endhoven

Gedachteniszondag

02 december – kleur: paars

BMVier	dhr A. van Endhoven
BSK	ds J.L. Falkenburg

Eerste advent

De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur

In de Bergsingelkerk wordt elke zondag voor oppas gezorgd voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar.

**Wilt u de dienst beluisteren via internet? Zoek dan: <https://www.kerkomroep.nl>
Onder het keuzemenu 'Rotterdam' vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk van de afgelopen weken.**

PREDIKANTEN

mw ds K.W. Broos
Schepenstraat 64c
3039 NL Rotterdam
tel. 06 - 44 09 88 89
e-mail: kwbroos@xs4all.nl

mw ds B.E. van Pelt
Hemonylaan 10²
1074 BG Amsterdam
tel. 06 - 20 56 86 48
e-mail: baravanpelt@planet.nl

KERKGEBOUWEN

Bergsingelkerk
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 465 70 19

BMVier
Burgemeester Meineszstraat 4
3022 XE Rotterdam
tel. 010 - 476 78 45

KERKELIJK BUREAU

Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 466 03 78
e-mail: gereformeerdekerkte
rotterdam@kpnmail.nl

**Het Kerkelijk Bureau is
geopend op maandag van
14.30 tot 16.00 uur.**

REDACTIE:

Marian Luijkenaar
Francken, eindredactie
Marijke Enzlin
Corrie de Groot
Jaap Huijjer

ADRES REDACTIE:

Bergsingel 45F
3037 GA Rotterdam
Tel. 010 - 465 27 83

**KOPIJ INLEVEREN
VOLGEND NUMMER**

uiterlijk op:
05 november 2018
per e-mail: Marijke Enzlin
p.m.enzlin@hetnet.nl

**OVERZICHT INLEVEREN
KOPIJ MARE IN 2018
nr inleveren uitkomen**

6 5 november 25 november

VORMGEVING EN DRUK

RioPrint Rotterdam BV
www.rioprint.nl

BANKREKENINGEN

NL61 INGB 0000 0188 07
t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam
(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51
t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam
(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27
t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te
Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59
t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam
(Collectebonnen)

SCRIBA

mw T.M.A. Luijkenaar
Francken - Hindriks
Bergsingel 45f
3037 GA Rotterdam
tel. 010 - 465 27 83
e-mail: jolufra@online.nl

Christelijke toewijding in uitvaarten

Hess uitvaartzorg

Naast de drie eigen locaties van Hess in Rotterdam en Capelle aan den IJssel zijn alle uitvaartcentra in de regio via Hess beschikbaar.

Uitvaartcentrum bezoeken?

Maak een afspraak of vraag een **gratis informatiepakket** aan via
T 010 418 23 33, mail naar uitvaartzorg@hess.nl of via onze website www.hess.nl

*Wie uw verzekeraar
ook is, Hess verzorgt
de uitvaart.*

T 010 418 23 33 | uitvaartzorg@hess.nl | www.hess.nl

Voor een stijlvolle verzorging van kerkelijke uitvaarten

- ✓ Persoonlijke aandacht door betrokken medewerkers
- ✓ Bekend en ervaren met kerkelijke gebruiken en tradities
- ✓ Gewaarborgde kwaliteit en transparantie in kosten
- ✓ Kosteloos vastleggen van uitvaartwensen in een Wilsverklaring
- ✓ Vrijblijvende voorbespreking van de uitvaart

Kijk voor meer informatie op www.vanderspekuitvaart.nl



VAN DER SPEK
UITVAART



Bel: **010 - 447 99 00** (dag en nacht)



Trots houder van het
Keurmerk Uitvaartzorg

maare

Protestantse Kerk

